

Gebed

voor de zaligverklaring van Alphons Ariëns

**Roept God een mens tot leven,
wie weet waarom en hoe....**

Heer onze God,
Ingaan op die roeping om te leven
begint met aandacht geven
aan wat er in ons leven toe doet,
en de bereidheid
te zien met open oog,
te horen met open oor,
te kiezen met helder verstand
en te aanvaarden met een warm hart.

Laat ons geen toeschouwers blijven,
maar mensen die zich kunnen toewijden
aan U, Uw wereld, Uw mensen,
ook als dat om lange adem vraagt,
beroep doet op trouw en vertrouwen.

Geef dat wij ons kunnen spiegelen
aan Alphons Ariëns, Uw Dienaar,
en dus ook de Dienaar van Uw mensen.

Laat ons met hem leerling zijn
bij Uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer

Amen

Mgr. dr. J.A. de Kok ofm

Stichting Het Ariëns-Comité

Secretariaat:

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo

tel. 074 242 96 86

e-mail: secretariaat@arienscomite.nl

website: www.arienscomite.nl

Het Ariëns-Comité bevordert de belangstelling
voor de priester Alphons Ariëns als een voor
onze tijd bij uitstek leidinggevende persoon in
godsdienstig en sociaal opzicht door:

- * het houden van bijeenkomsten
- * het uitgeven van geschriften
- * het coördineren van activiteiten
- * het verzamelen van getuigenissen.

Wie meer informatie wil over het leven van
Alphons Ariëns via een boek, folder of andere
documentatie kan contact opnemen met het
bestuur van de Stichting Het Ariëns-Comité.
Meer informatie vindt U ook op onze site:

www.arienscomite.nl

Als u de stichting wil steunen met giften voor
het voltooien van het proces tot zaligverklaring
in Rome, dan kunt u een gift overboeken naar
nummer IBAN NL67 RABO 0118 0417 38

Alphons Ariëns
(1860 - 1928)



*priester
van het aartsbisdom Utrecht*



Stichting Het Ariëns-Comité

Alphons Ariëns (1860 - 1928), priester van het aartsbisdom Utrecht

(Tekst bij het monument in Haaksbergen)

Na studies te Rolduc, Rijsenburg en Rome werd de Utrechtenaar dr. Alphons Ariëns in 1886 benoemd tot kapelaan in Enschede. Hier zette hij zich in voor de fabrieksarbeiders, zijn parochianen, en boog hij de kerkelijke armenzorg om tot katholieke sociale actie. Door het oprichten van werklieden-verenigingen en vakbonden, te beginnen in Enschede, legde hij de basis voor de katholieke arbeidersbeweging, laatstelijk bekend als NKV, thans grotendeels opgegaan in de FNV en deels in het CNV. Ook zette hij zich in voor de drankbestrijding. Hieruit zou de matigheidsbeweging Sobriëtas groeien.

Met en voor een veertigtal onrechtmatig ontslagen arbeiders richtte hij in 1894 in Haaksbergen een textielfabriek 'De Eendracht' op, die op coöperatieve wijze georganiseerd was. Ondanks een grote persoonlijke inzet van Ariëns zelf, kon dit sociale experiment uiteindelijk niet voortbestaan. In 1901 werd Ariëns benoemd tot pastoor te Steenderen bij Zutphen en van 1908 tot 1926 was hij pastoor te Maarssen bij Utrecht. In deze periode stimuleerde hij allerlei initiatieven en bewegingen, zoals de katholieke vrouwenbeweging, Sobriëtas, de katholieke leetuurvoorziening en de moderne missiebeweging. Moegetreden trok hij zich in 1926 terug en stierf hij in 1928 in Amersfoort.

Zie ook

www.arienscomite.nl

Levensloop van Alphons Ariëns

1860: op 26 april in Utrecht geboren als vijfde van acht kinderen

1870-1878: leerling gymnasium Rolduc bij Kerkrade; student wijsbegeerte te Rolduc

1878-1882: student theologie aan het Utrechtse groot-seminarie 'Rijsenburg' te Driebergen.

1882: 15 augustus priesterwijding in de kapel van Rijsenburg

1882-1886: student kerkrecht, dogmatiek (geloofsleer) en wijsbegeerte in Rome

1886: 30 september kapelaan aan de Sint-Jacobusparochie in Enschede

1886-1901: kapelaan in Enschede

1889: 24 november oprichting van de R.K. Arbeidersvereniging Sint-Joseph

1891: oprichting van de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond Sint-Severus

1893: januari het maandblad De Katholieke Werkman verschijnt

1894-1901: productie-coöperatie weverij De Eendracht in Haaksbergen

1895: 25 mei oprichting Kruisverbond Sobriëtas en Maria-vereniging ter bestrijding van drankmisbruik

1901-1908: pastoor te Steenderen bij Zutphen

1908-1926: pastoor te Maarssen bij Utrecht

1919: pauselijke onderscheiding 'Geheim kamerheer van de paus'

1921: 21 februari oprichting van het Geert Groote Genootschap te Utrecht

1926: emeritus-pastoor; gaat naar het klooster zusters van Sint-Jozef, Amersfoort

1928: 7 augustus overlijdt Mgr. Alphons Ariëns in Amersfoort, 68 jaar oud; 11 augustus begraven in Maarssen.

Herdenking in Enschede

In 1955 werd een Twents Ariëns-Comité opgericht. Sindsdien vond elk najaar een herdenking plaats in Enschede, aanvankelijk in de Hl. Hartkerk (Ariënsgedachtenis-kerk), later afwisselend in verschillende kerken en plaatsen in Twente. Sinds 1986, wordt de jaarlijkse Ariënsherdenking in de Jacobuskerk in Enschede gehouden. Als vaste datum werd de derde zondag van november gekozen, omdat Ariëns omstreeks deze dag (in 1889) de R.K. Werkliedenvereniging had opgericht.

In 1994 werd een deel van de Jacobuskerk verbouwd tot Ariënskapel. In 2009 werd deze Ariënskapel gecombineerd met de Maria-kapel. Sindsdien spreken we van de Maria-Ariënskapel. Deze is dagelijks geopend en mag zich verheugen in een regelmatig bezoek.

Herdenking elders

Op andere locaties waar Ariëns actief is geweest bestaat ook een regelmatige verering. Sinds 1935 wordt jaarlijks een herdenking bij en een bedevaart naar zijn graf in Maarssen gehouden. Te Steenderen, waar Ariëns van 1901 tot 1908 pastoor is geweest, bestaan lokale herdenkingen.

